

# Het Kabouterpad

**Loop weer richting Het Groene Huis en sla na de rotonde het eerste bospaadje rechts in.**

In dit bosje kun je heerlijk rennen en verstoppen. Er is ook veel te zien. De kabouterkinderen spelen hier vaak verstoppertje of gaan op zoek naar hun vriendjes ....torretjes, lieveheersbeestjes, kevertjes ...  
Er is ook een huisje in een boom. Een kabouterhuis?  
Nee, onze huisjes zijn heel klein en zitten in een holle boom.  
Dit is het huis van meneer en mevrouw uil. Kijk maar eens of ze thuis zijn.



Hallo, ik ben kabouter **Simon** en woon hier op dit prachtige landgoed Schothorst. Op dit landgoed woonde vroeger een landheer in dat mooie witte landhuis.

Maar dat is al lang geleden. Het park is al heel oud en ik woon hier ook al heel lang met al mijn familie en vrienden. Ga je mee? Dan laat ik je het park zien en gaan we op zoek naar mijn kabouter vrienden.



HET  
GROENE  
HUIS

**Ben je uitgespeeld? Dan gaan we nog een stukje verder op zoek naar Zoef de haas. Loop rechtdoor, steek het pad over door het witte hek en loop naar het hek van het weiland links.**

Zoals je hebt gezien heb ik veel dierenvriendjes. Heb jij ook veel dierenvriendjes? Vertel eens. Eén van mijn vriendjes is Zoef de haas. Hij heeft lange oren, snorharen, kan hard lopen en maakt soms gekke sprongen. Misschien is hij wel in dit weiland. Kijk maar eens goed. Kun jij ook hard lopen en gekke sprongen maken?  
Maak van een paar grassprietten een snor en probeer maar eens.

**Zo dat was een heel avontuur en een lange wandeling. Ik ga nu uitrusten hoor want ik ben best moe. Tot een volgende keer!**

**Veel liefs van kabouter Simon**



Kijk ook eens op de website van **Het Groene Huis** voor meer activiteiten voor grote en kleine mensen [www.hetgroenehuisamersfoort.nl](http://www.hetgroenehuisamersfoort.nl)  
Je vindt ons ook op Facebook en Instagram



**Loop langs het gebouw richting de vlag. Kijk op de hoek door het raam.** Wie zie je daar staan? Zo zien mijn vriendjes eruit die hier ook op het landgoed wonen. Je zal ze misschien niet allemaal tegenkomen omdat ze zich graag verstoppen, maar dan weet je alvast hoe ze eruitzien.



**Ga naar het veldje achter de picknick tafels op zoek naar mijn vriend de graskabouter.**

Wat zie je allemaal in het weiland achter Het Groene Huis? Daar woont een vriendje van mij, maar je kan hem niet zien. Hij maakt allemaal hoopjes grond. Zie je die hoopjes grond? Weet jij hoe mijn vriendje heet?



**Loop verder om de boomgaard heen naar de wei erachter.**

Wie staan daar in de wei? Iedere morgen ga ik ze even begroeten en maak een praatje met ze. Weet jij hoe ze heten? Hoe heten hun kinderen en zijn die er ook? Kun je hun geluid ook nadoen en huppelen en springen zoals zij. Doe ze de groeten van me!



**Loop door langs het hek naar het bijenhuis. Sla na het bijenhuis linksaf.**

Aan de achterkant van het gebouw kun je mijn vriendjes de bijen zien vliegen. Die hebben het altijd druk. Ze vliegen af en aan om nectar en stuifmeel te halen. In hun kast slaan ze honing op voor de winter en wij kabouters mogen daar dan ook van snoepen.  Heb jij wel eens honing geproefd? De imker verzorgt de bijen. Misschien is hij er wel en kun je ook wat van die lekkere honing proeven.

**Sla bij het eerste kleine paadje linksaf de tuinen in en dan richting pleintje.**

Op de hoek zie je een soort hutje met stammen met allemaal gaatjes. Wat denk je, zouden wij kabouters daar wonen? We zijn wel klein maar zo klein toch ook weer niet. Waar zou dat toch voor zijn. Kijk eens goed of je ook iets door de gaatjes naar binnen ziet gaan. Hier wonen bijen die graag alleen wonen. In die gaatjes leggen ze eitjes en wat voedsel en daar komen dan weer jonge bijtjes uit die ook graag alleen leven en wonen.



**Ga nu op het plein staan en kijk eens goed om je heen.**



Wat zie je hier zoal? Overal bloemen blaadjes en.....heel veel kleurtjes. Wij kabouters zijn hier erg graag en altijd hard aan het werk. Al die bloemen en planten moeten verzorgd. We houden de paden netjes, harken de blaadjes weg en zorgen dat het mooi en netjes blijft.  Hier kun je ook vriendjes van ons vinden. Rikkie rups en Valerie vlinder. Kijk maar eens goed rond of je ze ziet. Rikkie Rups verstopt zich vaak onder blaadjes.

Kijk maar of ze zich daar heeft verstopt. En zie je Valerie vlinder ook ergens op een bloem? Loop maar heel zachtjes over de paadjes en kijk goed rond. Wel op de paadjes blijven hoor!



**Loop deze tuin weer uit richting vijver.**

Als we na het werken in de tuin moe zijn rusten we vaak even uit bij de vijver. Je kunt hier heerlijk zitten op een bankje of liggen in het gras. Wij gaan vaak languit liggen in het gras en kijken naar de vijver. In die vijver kun je vaak van alles zien. Soms zie je eenden en komt Rik de kikker even bij ons langs. Hij kan geweldig springen en maakt daarbij een hoop lawaai. Weet jij wat voor geluid een kikker maakt? Ik denk dat jij ook wel kunt springen als een kikker ... probeer het maar.



**Ga al springend richting natuurspeeltuin.**

Wij kabouters worden altijd erg vrolijk van al die blij spelende kinderen in de natuurspeeltuin. Voor ons is het er vaak te druk, maar ga gerust even kijken en spelen met water en zand.

**Ben je uitgespeeld vervolg dan je weg richting bruggetje bij de weg.**

Vlak voor de weg staat een keet en daar zijn onze vriendjes eend vaak te vinden. Er is hier een mevrouw die ze vaak eten geeft en dat vinden ze fijn. De meerkoet pikt dan ook graag een graantje mee. Soms klim ik op de rug van eend Donald en dan gaan we zo een eindje om. Heerlijk schommelend op zijn rug, daar word ik rustig van. Misschien mag jij ook wel even op de rug van papa of mama en gaan ze dan ook een stukje lopen als een eend. Of .....je gaat zelf lopen als een eend. Probeer maar!



**Dat was even leuk. We lopen nu linksaf richting witte huis.**

Voor het witte huis is een rond grasveld en in het voorjaar bloeien daar heel veel krokusjes. Daar worden wij kabouters heel vrolijk van. We maken dan met alle kabouters een dansje rond de bloempjes. Dat doen we heel voorzichtig en omdat we klein zijn kan dat. Kun jij ook een dansje met mamma of pappa doen? Maar dan wel op straat, want jullie zijn te groot voor tussen de krokussen. Wij dansen in een kringetje met de voetjes hoog in de lucht kan jij dat ook?

