



Leuk dat je bij Het Groene Huis was!

Volg ons via social media en blijf op de hoogte van onze activiteiten:

www.hetgroenehuisamersfoort.nl



groenehuisamersfoort



hetgroenehuisamersfoort

HERFSTWANDELING

Het is herfst en de kabouters zijn druk met voorbereiden voor de winter.

In de winter is het vaker koud en nat en soms ligt er zelfs sneeuw. De kabouters gaan dan liever niet naar buiten om eten te zoeken. Ze leggen daarom net als vele dieren een wintervoorraadje aan. Denk eens na: wat kunnen de kabouters en dieren in het park zoal verzamelen voor de winter?

De kabouters vinden de herfst het mooiste jaargetijde. Overal zien ze mooie gekleurde bladeren, eikels, beukenootjes, spinnenwebben enpaddenstoelen in alle kleuren en vormen. Geweldig toch! Laten we een herfstwandeling maken en mooie blaadjes takjes eikels en beukenootjes zoeken. Je mag er gerust wat mee naar huis nemen. Misschien zien we ook wel paddenstoelen. Die mag je niet meenemen hoor! Daar mag je alleen naar kijken en opzoeken hoe ze heten.

Vooruit laten we snel op pad gaan.

We beginnen bij de voordeur van Het Groene Huis.
Ga met je rug naar de deur staan.
Voor je zie je een groot grijs gebouw.
Loop rechts om dat gebouw heen.



Kijk goed in het bos achter het gebouw. Daar groeien heel vaak paddenstoelen. Goed zoeken hoor want soms zijn ze heel klein. Je mag in het bosje achter het grijze gebouw ook van het pad af. Zorg je er voor dat je niet op een paddenstoel gaat staan.

Als je uitgezocht bent, kun je verder met een fijne wandeling



Loop achter het gebouw naar links richting een weg en wit hek.
Steek over en vervolg je weg door het bos.

Zie je ook een kabouter? Luister naar het ruisen van de bomen. Dat komt door de wind. En vallen er ook blaadjes naar beneden? Liggen er al veel blaadjes op de grond? Hoe voelt het om door een laag bladeren te lopen. Maak een regen van bladeren.

Verzamel wat mooie bladeren voor een herfsttafel. En misschien vind je ook wel mooie takken of vruchten op de grond. Die mag je ook meenemen.

Sla bij het eerst volgende pad linksaf.

Een hele lange laan met bomen. Wat voor kleur blaadjes hebben die bomen? En wat voor vruchtjes vallen eraf? Welke dieren eten deze vruchten? Loop naar het eind van deze laan en zing het lied "Op een grote paddenstoel rood met witte stippen. Zat kabouter spillenbeenenz. Ken je het niet?

Vraag maar aan papa of mama die kennen het vast wel.

Let goed op of je een kabouter en/of paddenstoel ziet!

Sla aan het eind van de laan linksaf.

Een mooie open plek.

Wat ligt hier zoal voor de kabouters en de dieren?

Kun je een spelletje bedenken met spullen die je hier ziet liggen, met eikels, beukenootjes blaadjes takjes.....bedenk het maar.

Als je uitgespeeld bent, loop je weer verder langs de omgevallen bomen en verder rechtdoor.

Terwijl je aan het wandelen ben kun je vast nog wel een herfst liedje bedenken.

De kabouters zingen vaak van "Herfst , herfst wat heb je te koop. Honderdduizend bladeren op een hoop. Zakken vol met wind, ja mijn kind, hoop dat jij dat aardig vindt". Ken jij ook een herfstlied? Laat het maar horen.

Vergeet je niet spullen te verzamelen voor de dieren of voor een herfsttafel? Misschien zie je ook paddenstoelen staan? Of zie je paddenstoelen groeien aan een boom.

Aan het eind slaan we links af richting middeleeuws erf.

Heb je al aardig wat verzameld?

Onder de bomen voor het middeleeuws erf liggen nog heel wat eikels. Wie denk je dat daar dol op zijn?

Zo nu zijn we bijna aan het eind. Loop maar verder naar Het Groene Huis. Dan ben je weer waar je bent begonnen.

Ik hoop dat je veel moois hebt gezien in het bos. Misschien kun je thuis een mooie herfsttafel maken met de spullen die je verzameld hebt.

Ik hoop dat je het leuk vond.
Tot de volgende keer!

